

## WAT LIEFDE NIET IS

Liefde is niet  
Een woeste zee  
Deinend schip  
Krakende mast  
Handen om de reling geklemd  
Het roer krampachtig in witte knokkels

Of  
Roepen van stuurboord en bakboord  
Tegen de storm in  
Waardoor roepen fluisteren wordt

Of  
Schreeuwen  
Met bulderende baard en donkere stem  
"Trossen los"  
En sneller willen zijn dan voeten en handen toestaan

Of  
Verrekijker voor het oog  
En hopen iets anders te zien dan verwacht

Liefde is niet  
Kapseizen  
Kielhalen  
En meer van die dingen

Soms is liefde  
Op de steiger blijven staan  
Zwijgend de touwen losknopen  
En zien hoe 't schip langzaam richting zee glijdt